

De Loonse en Drunense Duinen staan bekend als de 'Brabantse Sahara'. Het is het grootste aaneengesloten levende stuifzandgebied van West-Europa. De hoogste duinen kunnen tot wel twintig meter hoog worden. Het Nationaal Park telt 3.500 hectare en omvat behalve de Loonse en Drunense Duinen ook De Brand, Landgoed Plantloon, Hengstven en omliggende bossen en cultuurgronden. Een prachtig gebied voor een fietstocht.

Tekst: Yvette van Kempen / Brabantse Natuurpoorten



# Fietsen door de Brabantse Sahara



## Fietsen bij Natuurpoort De Drie Linden

Natuurpoort De Drie Linden is aangesloten op het fietsknooppuntennetwerk. Hiermee kun je diverse fietstochten in de omgeving maken en variëren qua afstand. Er is ook een hondenloslooproute in de buurt.

Adres: *Natuurpoort De Drie Linden, Giersbergen 8, 5151 RG Drunen, [www.natuurpoorten.nl/de-drie-linden](http://www.natuurpoorten.nl/de-drie-linden)*

### Natuurpoorten

De Drie Linden maakt deel uit van het netwerk van Brabantse Natuurpoorten, startpunten van fiets- of wandelroute in de natuur. Bij elke Brabantse Natuurpoort vind je ruime parkeergelegenheid, een horecavoorziening en informatie over het natuurgebied met fiets- en wandelroutes. *Meer info: [www.natuurpoorten.nl](http://www.natuurpoorten.nl)*

een bijzondere ervaring in de Loonse en Drunense Duinen is dat je vanaf een heuvel alleen de kruinen van de oude eikenbomen kunt zien. Het zand is zo tegen de stammen van de bomen geblazen dat ze tot hun kroon onder het zand terecht zijn gekomen. Vlakbij Giersbergen sta je vaak bovenop een heuvel in de kruin van zo'n boom, ze noemen dit een fortduin. In Nederland kan een zomereik zo'n vijfhonderd tot zeshonderd jaar oud worden. Bij onderzoek bleek dat in de Loonse en Drunense Duinen de oudste Zomereiken in de Fortduinen wel elfhonderd jaar oud zijn.

Een fijne start om het prachtige gebied te ontdekken is Natuurpoort De Drie Linden in Giersbergen, een buurtschap met nog geen dertig inwoners. Giersbergen ontstond ruim zeventienhonderdvijftig jaar geleden, midden 13<sup>de</sup> eeuw, en eeuwenlang hebben de inwoners gevochten tegen het stuivende zand. Al fietsend tref je nog een aantal oude wegen en bouwwerken die dateren uit de middeleeuwen. Naast zachtgele stuifduinen met langgerekte zandruggen zie je er ook heidevelden. Op de plekken waar bos werd ver-



wijderd om graan te verbouwen en de akkers werden verplaatst nadat de grond was uitgeput, kwam heide. Als je hier in augustus fietst, staat de heide volop in bloei en verplaatst je je in een zee van paarse bloemen. Grote kans dat je tijdens je fietstocht ook een schaapherder tegenkomt. De schapen begraven de heidevelden waardoor de begroeiing laag blijft. Zo heeft de wind vrij spel en draagt het bij aan het levende stuifzandgebied. *Bb*

*De bomen zijn tot de kroon bedekt met zand*