

Leuk, een thematische fietstocht in het Land van de Acht Zaligheden. De benaming 'Zaligheden' werd rond 1830 door Hollandse soldaten cynisch gebruikt vanwege de grote armoede die er in de Kempen heerste. Het is een verbastering van 'selligheden', een achttal Kempense dorpen waarvan de naam eindigt op 'sel', zoals het dorp Eersel. Het landschap vertelt verhalen, maar biedt ook een oase van rust.

Tekst: Yvette van Kempen/Brabantse Natuurpoorten.

Fietsen in de omgeving van Eersel



Ontdek het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel 'De Gloeiige' tijdens de dertig kilometerlange thema-fietstroute 'De Gloeiige' in de omgeving van Eersel. Het start- en eindpunt is bij Natuurpoort TerSpegelt. Er is hier volop parkeergelegenheid en er staat ook een informatiebord

met de fietsmogelijkheden. Sluit het fietsavontuur in stijl af tegenover Natuurpoort TerSpegelt, bij De Keizer eten & drinken, onder het genot van een speciaal Gloeiend biertje. De route neemt je mee zo'n tweehonderd jaar terug in de tijd. Het is hartje winter, een arme Eerselnaar ploetert over de drassige Cartier-

heide. Hij wil rijk worden en berooft een Vlaamse zwalkende, dronken wever van wat achteraf maar één zilverstuk blijkt. Wat viel dat tegen! Als hij vervolgens landmeester wordt, sluipt hij regelmatig in de nacht over zijn landgoed en fluistert aldoo: 'Mijn land, mijn land, dit is mijn land.' Als je goed luistert, kun je dit vandaag de dag nog steeds horen.

Om iedereen te laten zien hoe rijk hij is, bouwt hij een kasteel midden op de markt van Eersel. Wanneer een pelgrim met de Rode Loop, gloeiend van de koorts bij het kasteel aanklopt voor een slok water, geeft de Eerselnaar geen gehoor. Ineens trek-

ken wolken samen en begint het te donderen en bliksemen, waarbij het kasteel in brand vliegt. Het is de vloek van de pelgrim. De zo hebberige man wordt gegrepen door de vlammen. Maar hij sterft niet echt. Voor straf moet hij voor altijd blijven 'gloeien', niet dood, niet levend... Tot op heden doolt de Gloeiige langs de plekken waar hij zijn misdaden heeft begaan. De fietsroute brengt je langs de indrukwekkende plaatsen waar het verhaal tot leven komt. **Bb**



Fietsen bij Natuurpoort TerSpegelt Natuurpoort TerSpegelt is aangesloten op het provinciale fietsknooppunten-

netwerk. Hiermee kun je diverse fietstochten in de omgeving maken en variëren qua afstand. Bij TerSpegelt bevindt zich het allereerste watertappunt in Eersel, waar je gratis en veilig Brabants drinkwater kunt tappen. Adres: Natuurpoort TerSpegelt, Postelweg 88, 5521 RD Eersel, www.natuurpoorten.nl/terspegelt



De route neemt je mee zo'n tweehonderd jaar terug in de tijd